



MIJN GEZICHT OP DE BERG

Verborgen in het heden
Zie ik je rijzen uit mijn verleden
Je was er
steeds
Verbannen
om weer terug te keren

Opgetrokken
Uit een diep moeras
Waar veel me
heeft gehouden

Je staat daar stevig
met uitgestrekte armen
Mijn handen zoekend
aanraking, verglijden

Terug bij af
toch naderbij
Och was je maar wat
wat verder in mij

WOUTER VOOGT
